

NEDERLAND ONTMOET ZUID-AFRIKA EN ANDERSOM!

Het was prachtig om in Nederland te vertellen over het zendingswerk dat jullie in Zuid-Afrika ondersteunen. En ook heel goed om wat van jullie levens mee te maken, in de kerk, op school, bij mensen thuis. Ik begrijp nu een stuk beter waarom jullie bepaalde dingen van ons vragen, en hoeveel energie jullie wel niet steken in het betrekken van de kerken bij het mission-werk in Zuid-Afrika.

Christien Agema uit Pretoria vertelt enthousiast over haar ervaringen in Nederland, net voor ze weer vertrekt richting Zuid-Afrika. Op uitnodiging van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten was ze van 18 mei t/m 5 juni te gast in Nederland om voorlichting te geven.

Nederlandse wortels

Christien Agema (47) is getrouwd met Cobus, en moeder van Lieneke, Jané en Gerrit. Als gezin wonen ze in Pretoria, waar Christien werkt als secretaris van de zendingscommissie van de VGK Pretoria (Maranata). Daarnaast is Christien coördinator van het studiefonds Thusano. En voor de kenners: Christien is schoondochter van ds. Agema, die in 1964 door de kerk van Drachten werd uitgezonden als zending naar Mamelodi, bij Pretoria. Als dochter van Zeeuwse emigranten bracht Christien haar jeugd door op hun plaas (boerderij), op zo'n 80 kilometer van Pretoria. Eén keer eerder was Christien in Nederland: 26 jaar geleden.



Samen-dienst, Tweede Pinksterdag, Ureterp

Voorlichting

“Ik was de afgelopen weken in Nederland om in kerken en op scholen te vertellen over de zendingsprojecten rond Pretoria. Mission noemen jullie dat tegenwoordig. Zuid-Afrika Mission is gewend om 1-2 keer per jaar een zending over te laten komen voor voorlichting, maar nu was ik aan de beurt. De zendingen hadden me al gewaarschuwd voor een intensief programma, daar in Noord-Nederland. En dat was het inderdaad, maar ik heb er geweldig van genoten. Ik ben baie bederf (verwend); alle mensen zijn zo aardig en gastvrij hier!”

Zendingen

“In Zuid-Afrika ben ik als secretaris van de zendingscommissie nauw betrokken bij het werk van onze zendingen rond Pretoria. Dat zijn er zes in totaal: ds. Piet in F4, ds. Thabo in XX, ds. Phineas in WW, ds. George in Nellmapius en ds. Dirk-Maurits in Akasia. En ds. Hannes Breijtenbach is als coach en ondersteuner bij de zendingen betrokken. Regelmatig hebben we overleg met elkaar. En als er iets praktisch te regelen valt, weten de zendingen me altijd te vinden. Ook ga ik regelmatig naar één van de diensten in de zendingsgemeenten. Da's altijd bijzonder. Ik versta er niks van, want bijna alles gaat in het Sotho, maar het enthousiasme om de Heer te dienen, straalt er vanaf.”

Seekoei

“Bij mijn presentaties in Nederland heb ik vooral verteld over de verschillende projecten die uit de zending ontstaan zijn. Want naast



Missie V.O.N.K. (met team Ten Boer)



Missie V.O.N.K. (met team Ten Boer)

het werk van de zendingen, zijn er verschillende andere projecten die we hebben op het gebied van onderwijs en hulpverlening. En ook voor die mission-projecten krijgen we geld van de kerken in Noord-Nederland, dus is het goed om ook dat verhaal te vertellen. Zo is er Lesedi, de christelijke basisschool in Soshanguve. Lesedi la Ditshaba heet de school officieel, licht voor de volken betekent dat. En dat is wat die school ook echt wil zijn, een licht op de berg voor de kinderen in Soshanguve. Over de kinderen daar heb ik mooi kunnen vertellen op de lagere school in Winsum, De Wierde. Dat was echt prachtig om te doen. Ik heb de Nederlandse kinderen wat Zuid-Afrikaanse woordjes geleerd. Eerst wat makkelijke, zoals leeuw (leeu) en olifant; die zijn hetzelfde. Maar toen ze dachten dat ze het door hadden, vroeg ik naar giraffe en nijlpaard... Kameelperd en seekoei, dat verzin je toch niet! Of een suurlemoen: een citroen. Prachtig om die verbaasde koppies te zien. En op blote voeten naar school (kaalvoet); dat leek de kinderen in Winsum ook wel wat. In Zuid-Afrika doen alle kinderen dat. Alleen in de winter (van 1 mei tot 31 augustus) is het verplicht schoenen aan te hebben.”

Jeugdkamp

“Op het Gomarus College in Groningen vertelde ik vooral over het aidsproject Khothatsong. Want eind vorig jaar organiseerden de Gomarus-leerlingen een kerstmarkt, waarvan de opbrengst bestemd was voor het jeugdkamp van Khothatsong. Daar kon ik ze mooi voor bedanken. En tegelijk wat meer vertellen over zo’n kamp. Want er is nog zoveel onwetendheid rond hiv/aids in Zuid-Afrika. Daar proberen we tijdens zo’n jeugdkamp aandacht aan te besteden. Hoe krijg je eigenlijk aids? En wat zegt de Bijbel over seksualiteit en relaties? En hoe maak je dan, als jonge christen, goede keuzes in je leven? Best wel indringende vragen... Tegelijk hebben we tijdens zo’n kamp natuurlijk ook veel plezier tijdens allerlei sportieve activiteiten. Ook liet ik de leerlingen

in Groningen een stukje meelopen met de thuiszorgmedewerkers van Khothatsong: zij zoeken aidspatiënten en hun families op en helpen bij de verzorging, zoals wassen, doorligwonden verbinden en medicijnen innemen. Ook bezoekt pastor John de patiënten om hen te vertellen over Jezus’ liefde. Want wie je ook bent, wat er in je leven ook is voorgevallen: bij Jezus is er altijd vergeving! Het is prachtig hoe Khothatsong zo mensen bij God kan brengen.”

Steunpilaren

“In de drie weekenden dat ik hier was, heb ik flink wat kerkdiensten bezocht: Drachten, Heerenveen, Buitenpost, Marum, Winsum, Baflo en Leens. In de meeste diensten vertelde ik over ons studiebeurzenprogramma Thusano. Via Thusano ondersteunen we momenteel 13 jongeren om een studie te doen. Dat zijn allerlei verschillende studies: voor onderwijzer, verpleegkundige, maatschappelijk werker of medisch technicus. Studeren in Zuid-Afrika wordt steeds duurder, dus zonder de steun van Thusano is het voor deze jongeren onmogelijk om door te leren. Wat ook heel mooi is om te merken, is dat deze studenten, maar ook onze oud-studenten, belangrijk werk in de zendingsgemeenten doen. Dit zijn de jongeren die bijvoorbeeld de schouders onder het zondagschoolwerk zetten. Dus ja, ze krijgen met hun studie een kans om de armoedespiraal te doorbreken, maar zijn tegelijk ook de steunpilaren voor onze jonge kerken. Prachtig hoe dat werkt!”

Samen-dienst

Christien raakt maar niet uitgepraat over het mission-werk in Zuid-Afrika. En over haar belevenissen in Nederland: “Nou heb ik nog niks verteld over Missie V.O.N.K. Ik heb met een team uit Ten Boer meegedaan: een hele nacht in de weer met allerlei outdoor-activiteiten rond het werk van evangelisten. Ik vond dat best spannend, want was ik wel getraind genoeg... Gelukkig viel het mee. Af en toe deed ik een stapje achteruit en zag ik de interactie



Uitstapje Friese meren



Voorlichting GKv Marum

tussen de verschillende teamleden: mannen, vrouwen, jong en oud. Dat was echt prachtig om mee te maken. En de Samen-dienst in Ureterp, dat was ook een hele bijzondere dienst. Van tevoren had ik in de F4-gemeente van ds. Piet Magagula filmpjes gemaakt van hun kerkdienst. Om die via internet in Nederland te krijgen, was trouwens nog een hele opgave. Ik heb het internet flink wat uren bezet gehouden. Je begrijpt, daar werden onze drie pubers thuis niet blij van... Maar goed, da's allemaal goed gekomen en uiteindelijk hebben we in Ureterp een mooie dienst gehad op Tweede Pinksterdag. We keken de filmpjes, probeerden mee te zingen in het Sotho en hoorden het Bijbelverhaal over Pinksteren in allerlei talen. Zelfs in het Gronings. Dat schijnt in het Friese Ureterp nogal bijzonder te zijn. Ik hoop de opname van deze Samen-dienst binnenkort aan de mensen in F4 te laten zien. Sowieso zal ik de kleurplaten van de kinderen uit Nederland uitdelen aan de kinderen daar."

Naar huis

Met een koffer vol cadeautjes en een hoofd vol herinneringen vertrekt Christien weer naar huis. Met een overstap in Rome vliegt ze naar Johannesburg. Ze kijkt ernaar uit om haar gezin weer in de armen te sluiten. "Baie dankie aan julle dat ek hier mog wees! Ek het dit baie geniet, baie mense ontmoet en nou kan ek gesigte by mails plaas. En wat ek tuis gaan sê? Die vriendelikheid en gasvryheid by al die mense het my opgeval, dat die mense regtig moeite gedoen het om my Afrikaans te verstaan en dat ek hoop en bid dat die werk in Suid-Afrika vir julle daar in Nederland nader gekom het en dat dit vrugte gaan afwerp."

Arjan Woertink,
Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten



Hoe lezen we de Bijbel?

Op zoek naar betekenis

Over dit onderwerp komt dr. G. A. van den Brink, predikant van de HHK te Rotterdam-Kralingseveer op 14 september voor ons spreken in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg 4 9753 AV in Haren. Aanvang 19.30 uur. De titel van de lezing van dr. van den Brink is: Op zoek naar betekenis: de mening van Paulus en de mening van de Heilige Geest. U bent van harte welkom. Ter dekking van de onkosten zal er een collecte worden gehouden. Over de spreker: zoek op youtube naar ds GAvdBrink.



Alko Driest

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de provincies Groningen en Fryslân rond mission-projecten in Zuid-Afrika.

ZUID-AFRIKAMISSIE
VERRE NAASTEN 

In verband met een ontstane vacature zoeken wij een:

Nieuw bestuurslid communicatie & voorlichting

Heb je zin in een mooie vrijwilligersklus, ervaring op het gebied van voorlichting en communicatie en affiniteit met 'geloof delen wereldwijd'? Dan zoeken we jou! In het bestuur van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten hebben we een vacature voor een nieuw bestuurslid, met taken op het gebied van communicatie. Samen met de leden van de regionale voorlichtingscommissie ben je de spil in het werken aan betrokkenheid bij het mission-werk in Zuid-Afrika.

We kijken uit naar jouw reactie.

Meer informatie: www.zuidafrikamission.nl/vacature geloof delen wereldwijd